

Patricia & Kim van Iersel waren onze huurders van 8 maart t/m 12 maart 2010.

Op Safari!!!!

Zondagochtend is het zover. We gaan op safari!!!

Zaterdag een week geleden (27-2) wisten we, mijn dochter Kim, stewardess bij de KLM, en ik, nog niet wat we wilden doen met Kims vakantie, skiën, met wie, waarheen tot ik zeg: ik wil eigenlijk wel vliegen. Kim mag als KLM'er een paar keer per jaar tegen een heel leuk tarief vliegen, en mag dan iemand meenemen. Kim zegt Prima, maar waarheen???? Uhhhh Zuid-Afrika, safari????? Ja goed, we gaan kijken. De vluchten naar Johannesburg staan nog groen, dus plaats genoeg. Liesbeth, mijn manager gebeld: ja joh, lekker gaan!! Harry, mijn man gebeld, sorry schat, maar we gaan naar Zuid-Afrika en je mag niet mee! Wow genieten!! Dan gaan we alles regelen. De tickets geboekt, autohuur vastgelegd, **vakantiehuis zoeken – waar stond dat ook weer, van Nederlanders, bij het Kruger Park. GOOGLen o jah MHOFU. E-mail gestuurd naar de familie Lauteslager.** Dan een hotel bij Joburg zoeken. Eisen: vervoer van de airport en cheap!!! Ook dat is snel gevonden via internet. Heerlijk!!

De familie Lautslager reageert snel: Mhofu (het vakantiehuis) is nu verhuurd, of we vanaf dinsdag kunnen komen, want de mensen gaan maandag weg. Helaas, dat is vervelend. Maar ze gaan kijken of de schoonmaak toch dezelfde dag mogelijk is. Als dat zou kunnen.....

Maandag reageert Wilma Lauteslager: het is gelukt, het huis is op tijd in orde. Of we de betaling willen regelen, dan sturen ze de informatie. We betalen gelijk, het is immers kort dag.

Dinsdag stromen de mailtjes met info binnen, het huis, de regels, things to do, inventarislijst, plattegronden, de printer blijft draaien..... Kim die ergens in Europa vliegt en ik bellen: ben zo Zenuwachtig!! Gaat het lukken???

Zaterdagavond een gigantisch KNALFEEST. Zondagochtend, na een korte nacht opstaan, koffer in de auto, en naar Schiphol. O, alsjeblief, laat Kim geen vertraging hebben. Zij moet namelijk vanochtend vanuit Helsinki komen, ETA 8.00 uur, en we vertrekken om 10.30 uur al. Dat wordt CLOSE!!! Harry zet me af voor de vertrekhal om precies 8 uur, en even later gaat m'n telefoon: Kim. He, ik ben er al, waar ben jij???? We checken in, en krijgen gelijk een stoelnummer. Dat betekent dat we zeker gaan!!! Koffertjes weg, en op ons gemak naar de gate. Door de douane, security, Even later zitten we lekker helemaal achterin naast elkaar! De stewardessen en purser zorgen extra goed voor ons. Lekkere wijn vanuit de businessclass, babbeltje, en Kims felbegeerde huisjes!!!! We hebben een heerlijke vlucht. We landen volgens schema, gaan door de douane en griepfoto, de koffers zijn er al snel, en dan zoeken naar ons guesthouse. Ja, daar staat al iemand met een bordje Emerald guesthouse, van Iersel. We melden ons, en er staan al 3 mensen meer. Hij wacht nog op iemand, maar die blijkt er niet (meer??) te zijn. Dus in het busje naar het hotel met Thijs, Pleuni en een Franstalige Mozambikaan. Thijs vertelt volop, erg gezellig. Het hotel ligt inderdaad tegen het vliegveld (de landingsbaan) ziet er netjes uit, het is oud maar schoon. Vriendelijke staf, ingechecked, koffers weg en nog even babbelen aan de "bar" met Thijs en Pleuni. Het is inmiddels na middernacht, dus de vliegtuigen zijn gestopt. Kim spot het zwembad, dat is wel errug klein!! We slapen heerlijk. Volgende ochtend om half 9 ontbijt, en dan naar de carrental. Dan zien we het grote zwembad!!!!

We staan – thanks Thijs – bij de verkeerde car rental in de rij. Maar de koffie is lekker. Dus naar de overkant, en daar hebben we snel de sleutels in handen. Afscheid van Thijs en Pleuni, en op zoek naar de auto. Ja, het is een OPEL, maar welke kleur??? Ah, daar komt al iemand. Quick quick – car, keys, and go. Jaja rustig jongen, effe wennen. We zetten Tommie aan, en rijden de garage uit. Rechts stuur links rijden, en dan korte uitvoegstrookjes, dus we missen een afslag. Dan maar een rondje, dankie Tommie, anders waren we er niet zomaar uitgekomen. Even wennen, maar je zit gelijk op de snelweg, dan hoef je niet zoveel te schakelen. Het gaat prima, en 't is lekker rustig op de weg. Alleen zien we dat we om half 4 aankomen. Zo, dat valt tegen. Het is pas half 11. En dan moeten we ook nog lunchen!!

Ergens halverwege gaan we lekker te lunchen. Kip met salad, kippeboutjes voor Kim. Dan weer verder, dat wordt dus 16.30 aankomen!! Ook de rest van de rit verloopt prima. Tolgates en **dan zien we de afslag Marloth Park!!** Dat is een onverharde weg, dus het tempo wordt aangepast. Alleen had Tommie verwacht dat we daar stapvoets zouden rijden, dus de aankomsttijd schiet weer terug naar 15.30 uur. Gelukkig, dan zijn we netjes op tijd. We vinden het huis van Leanne, de tijdelijke caretaker, en worden binnen uitgenodigd. Leanne vertelt ons wat we willen weten. Haar man komt ook naar buiten, en regelt Lucas voor ons, voor meer info en tips. Leanne en haar dochter rijden met ons door het park, de winkels, restaurants met rating, en ons huis.



We zien giraffes, zebra's, hertjes.

En dan ons huis!!!! Wow, dat ziet er cool uit. Oprijlaan, carport en langs de patio naar de veranda. Sleutelbos, securitycheck, en dan naar binnen. Het ziet er prima uit, gezellig ingericht, van alles voorzien, superleuke gordijnen en beddengoed in de slaapkamer, 2 badkamers, slaapkamer boven met doorgang naar boven buitenterras, ventilatoren, airco.

Even later komt Lucas, hij is safarigids, en vertelt ons de mogelijkheden. We willen een sundownersafari in het Kruger, de rest kunnen we zelf wel. Hij brengt ons dan naar het Kruger Park. We spreken af voor dinsdagavond. Hij zal ook nog informatie zoeken voor olifant- en paardrijden.

Dan gaan we naar het best aanbevolen restaurant, en eten heerlijk daar. Steaks met salad en veggies, en ijs met amarula toe!! **Door het donkere park naar ons huis, we zien de bokken, wrattenzwijntjes en ??? op weg naar huis. SPANNEND!!!! Lekker douchen, kopje koffie, stukje film en we zijn vertrokken.....**



De volgende ochtend om half 6 op (m'n telefoon stond nog op nl-tijd....) en binnendoor naar de KRUGER!! We rijden het park in via de Crocodile gate, over de brug, langs de nieuwe ingang – nee dat mag niet, wel betalen, en dan in het park. We zien nog niet zoveel, en Kim mag de route uitstippelen. Okee, dan hier rechts. Is goed. En net na de volgende bocht: een grote olifant net langs de weg. He wacht, daar staat er nog een, en nog een en nog wel TIEN. Kim kijkt haar ogen uit, maakt foto's en vindt het toch wel heel spannend als de olifant haar aankijkt en probeert de lucht op te snuiven...MAM. Relax, been there, saw that, got the T-shirt (uitspraak Lucas).



Even verder een grote kudde buffels 100? 200? Die steken ook juist de weg over. Dan vervolgen we onze weg, zien zebra's, antilopes, gnoe's, en dan neushoorns!! Moeten beiden plassen, o, een hideout, misschien ook een wc?? Helaas, alleen een schuilhut om vogels en wild te spotten bij het water. Ssssst, zachtjes!!!! Ja doe. We rijden door, weer op de verharde weg, en dan zien we een giraf. En waar er een is, zijn er vaak meer. En jawel, dat klopt. Dan naar Lower Sabie, restkamp. Daar zijn wc's. We besluiten gelijk te eten, het is al bijna 12 uur. Heerlijk aan het water, dan hoort Kim de nijlpaarden. Vlug camera gepakt, en foto's gemaakt. Ook krokodillen zwemmen voorbij. We besluiten terug te rijden, we moeten immers om 16.00 uur bij Mhofu zijn. Op terugweg zien we nog heel veel dieren, en we besluiten langs de Hippopool te gaan, vlak bij de ingang. Dat is een gouden greep. Daar zit een oudere ranger Daniel, met geweer. We mogen uitstappen, en op de rotsen klimmen met hem. Hij laat ons de nijlpaarden zien, maar er zijn veel meer olifanten als nijlpaarden!! Hele kuddes zakken af naar het water, en het grote riet daar. Vanaf de rotsen kun je dat zo mooi zien!!! We zijn er echt op tijd (half 2) Ook rotstekeningen daar. Dan gaan we terug, en komen nog veel olifanten tegen die ook naar het water willen.

We gaan het park uit, doen boodschappen in Komatipoort (eerst in een "zwarten"winkel) dan in de Spar. Geld pinnen daar, en via de N4 naar Marloth Park. Snel douchen, eitje eten, en daar is Lucas al. Om 16.45 moeten we bij de poort zijn. Dus Lucas zet er de gang in!!! Hij zet ons af bij de safariwagen, we kiezen strategische plekken, en gaan het park in. We rijden langs een lange weg, waar alleen de rangers mogen komen. En jawel, grote kuddes zebra's (Zebra's Nest), gnoes, koedoes. De gids legt uit dat de ene beter ziet, de andere beter hoort en de derde beter ruikt. Daarom blijven ze bij elkaar. Ook giraffes lopen daarbij, en 4 neushoorns, waarvan de 2 mannetjes ruzie maken wie het vrouwtje mag hebben!!



Dan spot iemand plots 2 cheetahs. Ze staan op een dode boom, rustig om zich heen te kijken, en trekken zich niets van ons aan. We blijven staan. Ze rekken zich een beetje uit, gaan van de boom af (de 2^e valt!!!) en lopen door het gras. Wij erachteraan natuurlijk. Dan gaan ze lekker liggen op een metertje of 6 van de weg af, tegen elkaar aan, en likken elkaar af. De gids vertelt dat het 2 broers zijn. Kim maakt prachtige foto's van de zonsondergang, en dan wordt het al snel donker.



De schijnwerpers mogen aan en dan moeten we spotten op de ogen. We zien een kudde buffels, daar komt geen einde aan (500) echt overal ogen, waar je maar kijkt. Dan spotten Kim en ik nog een wildcat (?) en dat levert ons veel complimenten op. Die zijn blijkbaar erg moeilijk te spotten!! Ook zien we nog een stekelvaren, cervetcat, uil op de brugreling, hyena's. Dat was een goede trip! We hebben echt genoten!! Lucas brengt ons weer veilig naar huis.

We horen dat hij in het park nog foto's gemaakt heeft van een andere cheetah, die aan het jagen was vlak bij de uitgang. Hij achtervolgde een bok, die tussen de auto's door schoot die op weg naar de uitgang waren. De cheetah schoof uit over het asfalt, waardoor hij de bok miste. WOW!

We (Kim) bakken onze kippeboutjes, maar dat wil nog niet zo lukken, het duurt lang. Maar met de salade erbij is onze honger weer gestild. We proberen (wederom) een filmpje te pakken, maar zijn zo in dromenland.

Om half 5 gaat de wekker (we zijn er achtergekomen dat het park om half 6 al open is), om 5 uur rijden we weg, het is nog donker, en om half 6 precies staan we bij de gate. We besluiten eerst naar de Hippopool te rijden, voor de zonsopgang en misschien dieren?? We rijden over de dirtroad, en ik spoor Kim aan wat sneller te rijden, want de zon komt op. O man, plots realiseren we ons dat we rakelings langs een luipaard rijden, die ligt gewoon aan de kant van de weg. Kim schrikt, stopt, we draaien onze ramen dicht en rijden naar achter. Helaas wacht hij niet op ons, hij loopt rustig het gras in!!!! Helemaal hoteldebotel rijden we door naar de rivier, maar daar is niks te zien. We draaien om, samen met een man in een blauw autotje. Hij vertelde dat hij juist op zoek was naar cats. Helaas, we hebben de cat net voor hem weggejaagd.

Dan steekt er een olifant over. En nog een, en nog tig veel. Grote kleintjes en hele kleintjes. Zo lief. De blauwe auto meneer vertelt (we staan naast elkaar) dat een grote bul ergens anders zijn autootje niet mocht. Dan maken we een foto van hem, met de olifanten op de achtergrond met zijn camera. De olifanten zijn nog bezig over te steken, en plots rijdt meneer bluecar aan. Hij wil verder?! Aan de ander kant staat een wit busje te wachten. Bluecar kijkt een beetje uit naar rechts voor de kleine olifantjes, en dat bevalt de Matriarch niet. Ze rent uit het struikgewas, achter de blauwe auto aan! SPECTACULAIR. We vragen ons af of de man wel gezien heeft wat er gebeurde, en hoe goed hij weggekomen was, want deze olifant was echt BOOS. Ze loopt achteruit haar kudde achterna, onder veel vertoon van flapperoren en slurfgezwaai. Echt!!!!

We waarschuwen de mensen in het busje, en die later komen, dat er een luipaard rondloopt. We rijden verder en hup, weer een hele kudde olifanten. Een staat te kijken, en ik wil een foto maken. De camera is bezig scherp te stellen, en Kim wordt zenuwachtig, hij komt zo dichtbij, steekt zijn slurf bijna in de auto!!!!



Einde weg linksaf, vervolgen we onze weg. Einde rechts, weer links, naar de drinkplaats. Daar is een grote plas, met een dam. Bokjes, we zien een steenbok, vogels. Dan door richting Jocks place. We zien een grote olifant op de weg lopen, rijden erheen, en het blijkt wederom een hele kudde te zijn. Die komen allemaal op de weg, daar lopen ze rustig, het geluid van die voetjes op de gravel is zo lief en zacht, dat zou je niet verwachten. Als ze ons op de weg zien staan, gaan ze rustig de berm in, en vervolgen hun weg daar. Even verder gaan we weer de weg op, en sjokken rustig door. This is Elephant day.. Ook zien we nog een oude olifant, die zichzelf lekker vol zand gooit!

We stoppen bij een stopplaats (Afsaal) eten een lekkere pannenkoek, foto's van de Skopsuil, en de ranger vertelt Kim dat er een leeuw gespot is, on the gravelroad. Jaja, we rijden erheen, dat beest ligt gewoon 150 meter van de weg af, in het hoge gras. Ze tilt af en toe haar hoofd op, maar schijnt nu te slapen, aldus de daar aanwezigen. We blijven even kijken maar het is half 12, 30 graden Celcius, dus niet echt een pretje.

We rijden door richting Malelane uitgang.

Daar vragen we of je terug naar binnen mag. Ja hoor, met Re-Entry stempel. Nou doe die dan maar roept Kim!!! We kijken of we de olifantranch kunnen vinden, maar zien hem niet (later blijkt dat we er dus wel langsgekomen zijn) Dus rijden we naar huis, checken het zwembad – GROEN – en **besluiten lekker in de tuin te gaan liggen. Heerlijk.**

Om half 4 maken we ons klaar voor het park. Om 16.15 rijden we binnen. De wachter: he, but we close at 6! Be on Time, or you'll get a fine!! We rijden naar de Hippopool, maar daar is niks. Dan naar links over de tarroad, grote kudde impala's, zebra's gnoetjes en een hele grote oude olifantbul. De olifant heeft in de modder gebaad, stinken joh, hij gaat dan richting brug om nog een bad te nemen. We nemen de 1^e rechts, zien nog een neushoorn, gnoes enzo.

O, vergeten, vanochtend ook hyena's gezien, die op de weg voor ons uit liepen. FOTO.

We gaan bij een groepje auto's bij de drinkplaats staan, gezellig sfeertje daar. Dat was een van de auto's waar de vorige dag de cheetah langs rende achter de bok aan. Even gebabbeld, en dan rustig terug uitgang park. We zijn natuurlijk netjes op tijd, doen nog wat boodschappen daar en rijden dan "rustig" terug naar Marloth. Mooie zonsondergang foto.

Dan de braai aan (goed bezig Kim) olielampjes, want de buitenverlichting werkt niet, en dan eten we toch lekker. T-bonesteak gemarineerd, en dan boerenworst. Kim, ik neem m'n woorden terug, hij is heerlijk. Ik vond hem er vet uitzien met al die witte stukjes maar hij is zalig. Ook de mais smaakt opperbst. We bekijken de foto's van die dag, gaan douchen en een filmpje kijken. Helaas, geef je moeder een breezertje, en je hebt er geen kind meer aan.....snrrrr.

Donderdag vroeg wakker. Vandaag heeft Lucas voor ons geboekt voor de olifantride!! Hij had gisteren een briefje achtergelaten op de deur, hoe laat en waar. We gaan het zien en beleven. We komen netjes op tijd bij een grote poort, aanmelden en controle. Het is een groot privé gamereserve. We komen bij de olifanten, die staan al klaar. Ze zijn ENORM!! We krijgen eerst uitleg, moeten een waiver ondertekenen, en dan gaan we naar de olifanten. De olifanten, die uitstekend kunnen ruiken, geven een demonstratie. Daarna gaan we een potje voetballen met ze!! We mogen hun kiezen bewonderen, en ze aanraken als ze liggen. Dan is het tijd om op te stappen. Via een trap/stellage klimmen we op de kussens. We zitten HOOG! We hebben een rondrit van 1 uur, waarbij we ook andere dieren spotten, maar dan vanaf boven! De olifanten zijn erg slim. Als ze iets te eten pakken, wat niet lekker is, geven ze het aan de berijder, want dan krijgen ze lekkere brokjes als beloning!! Het is een bijzondere ervaring. Kost wel wat, maar het is uniek!!



Dan gaan we naar het hoofdgebouw op de heuvel, om te betalen. Dat is een supermooie lodge, met een adembenemend uitzicht! We worden "gesommeerd" naar de WC te gaan en dan blijkt waarom: die heeft een glazen wand met hetzelfde prachtige uitzicht!! 's Middags lekker zwemmen in Marloth Park bij het hoofdgebouw, en daarna de "riverdrive" van Marloth Park. Dan zie je dat je daar zeker zoveel te zien krijgt als in het Kruger Park!! Hele kuddes olifanten komen drinken, iedereen zit daar met zijn "sundowner" aan het water, heerlijk te genieten. We leren een Zuid-Afrikaans echtpaar kennen, die een huis precies aan de rivier hebben.



De volgende ochtend zien we hen om half 6 weer in het Kruger Park! We krijgen een tip van de ranger dat er leeuwen gezien zijn. Jawel, die lopen vlak langs de hoofdweg. We volgen hen, tot ze gewoon de weg oversteken, tussen de auto's door. Het is een grote groep, met jonge beesten. Echt geweldig. Dan rijden we via de zandweg naar Lower Sabie, en daar staan een paar auto's. De twee cheetahbroers hebben zojuist een wharthog gedood, en liggen die vlak bij de weg onder een boom op te peuzelen. Papa Wharthog komt kijken of er nog iets te redden valt. Wat een dapper dier, hij staat echt vlak bij de cheetahs, oog in oog!! Vrijdagavond lekker braaien en aan de waterkant een sundownertje pakken. Voor de zaterdagavondvlucht lopen we het risico dat we niet meekunnen, dus we hebben al overlegd, en we kunnen een nacht bijboeken! Dat is beter als een dag Joburg!!

Zaterdagochtend uiteraard weer vroeg op pad, genieten van onze laatste dag Kruger. Hoewel we de cheetahs en leeuwen niet tegenkomen, hebben we toch een geweldige dag. Hyena's steken voor ons over, en blijven rustig in de buurt rondlopen. Ik heb een "gesprek" met een neushoorn, en terwijl we voor naar een overstekende olifant kijken, steekt er een achter de auto over!! 's Avonds sundowner, en we ontmoeten Dave en Cheryl bij het water. Ze nodigen ons uit, en we genieten van de gezellige avond en heerlijk eten! Ze nodigen ons uit om een keer naar hun farm bij Durban te komen. Dat lijkt ons heerlijk!!

Zondagochtend vroeg langs het water, badende olifanten kijken. Heerlijk! Dan afscheid nemen van iedereen, thee drinken bij Dave en Cheryl, en helaas, op naar Joburg.

We hebben een goede reis, eten heerlijk bij The Emperors Palace, het casino met diverse restaurants, vlak bij het vliegveld. Auto inleveren, inchecken, en wachten.....